

Emirdağ

EMİRDAĞLILAR VAKFI KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ



30 Eylül 1957 Günü Emirdağın Kurtuluşu N. N. N.

Soldan sağa
Seydi YENİLMEZ - Necdet ÇEKİÇ - Rüştü KORKMAZER

- Vakıf yönetim kurulu yenilendi
- Eğitim bursuna bu dönem de devam edildi
- Emirdağlı bayanlar kermes düzenledi





Babamın Ardından...

Prof. Dr.
K. Hüsnü Can Başer

Babam Musa Başer, 12 Temmuz 2005 Salı günü 16.57'de Erdek Ocaklar Beldesinde yazlık evinin önündeki plajda denize girdikten sonra kayboldu. Tüm aramalar rağmen bulunamayan Musa Başer'in naşı 4 gün sonra karşı kıyıda Denizkent sahilinde 16 Temmuz sabahı bulundu ve aynı gün Ocaklar Beldesi kabristanında öğleden sonra defnedildi.

Babam muhtemelen denize girer girmez kalp krizi geçirdi ve vefat edip suyun üzerinde sürüklendi. fark edildiğinde poyraz nedeniyle epeyce açığa sürüklenmiş olan naşı bir süre sonra gözden kayboldu. Battı endişesiyle son görüldüğü mevkide dalgıçlar ve tüm Ocaklar koyunda Sahil Muhafazanının sonarlı gemileri tarafından 3 gün boyunca aranan babamı bulunduğu zaman teşhis ve teslim alma zor görevini yapmak da bana nasip oldu. Denizde kaybolan şehit olurmuş. Şehit babam köye gelir gelmez açılmış olan mezarına defnedildi ve cenaze namazı mezarı başında kılındı. Artık çok sevdiği ve 40 yıldır her yaz geldiği Ocaklar beldesinde denize hakim bir tepedeki yeni mekânında ebediyete kadar ikamet edecek.

Babam Musa Başer, herkes tarafından çok sevilen dürüst ve namuslu bir insandı. Mütevazı bir kişilikti. Sahip olduğu her şeyi kendi gayretiyle kazanmıştı. 65 yaşına kadar Türk adaletine savcı, hakim, avukat ve noter olarak şerefle hizmet etmiş, mutlu bir evlilik yapmış, biri eczacı profesör, diğeri ünlü bir sinema yönetmeni iki erkek evladı ile bir kızı ve altı torunu olan Musa Başer, 4 Temmuz 1920 tarihinde Emirdağ'ın Kolanşam Köyü Arzılı Mahallesinde Mehmet ve Döne Gültekin'den dünyaya geldi. Babasını hiç görmedi, zira babası kendisi ana rahmindeyken çok



genç yaşta ölmüştü. Yetim Musa dağlarda çobanlık yaparken içine düşen okuma arzusuyla taşlara, kayalara yazarak okuma-yazmayı söktü. Bir arkadaşıyla birlikte Emirdağ kaymakamına gidip okumak istediğini söylemesi, ilkokula 3. sınıftan itibaren alınması, okul bittikten sonra orta öğretim için Afyon'a gelişi, Afyon Milli Eğitim Müdürü Kemal Cenap Başer'in himayesinde Afyon Lisesi'ni bitirip Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olması, Kemal Cenap beyi manevi babası olarak kabul edip onun soyadını alması, onun yeğeni olan Süheyla Başer ile hayatını birleştirmesi, Çankırı, Çankırı - Kurşunlu, Urfa - Suruç ve Antalya - Gündoğmuş'ta Savcılık ve hakimlik görevleri, 1956'da geldiği Eskişehir'de avukatlık ve noterlik süreçleri, 1985'te emekli olduktan sonraki mutlu ve sağlıklı yaşamı 86 yaşını kutladığı günlerde ve tam 56. evlenme yıldönümü gününde sona erdi.

Babam yaşamı boyunca Emirdağlı olmakla övündü. Emirdağ'da geçen çocukluk yıllarını gururla anlatırdı. Yıllar önce Kolanşam'ın Arzılı Mahallesine gittiğimizde doğduğu evin harabesi önünde sessizce ağlaması beni çok etkilemişti.

Yazımın başında, babamın ölüm saatini nasıl 16.57 olarak bildiğimi merak etmişsinizdir. Zira, başucundaki çalar saat o an durmuş. Kol saati ise çalıştığı halde tarihi 12 Temmuz'da kalmış ve ilerlememiş. Babamın kaybolduğu yerde beliren iki yunus balığının o bölgede havaya fırlayıp ayı

yere dalış yaptığı şov herkes tarafından ilgi ile izlenmiş. O gün ben Eskişehir'deydim. Haberi alır almaz arabaya atlayıp o gece Ocaklar'a geldim.

Kemal Cenap dedem babama "Sen çobansın, niçin okumak istiyorsun?" diye sorduğunda "kavalımı bilerek, hissederek çalabilmek için" cevabını alınca onu okutmaya karar verdiğini anlatırdı. Kemal Cenap dedem daha sonra Paşamehmetoğlu soyadını aldı ama babam aldığı Başer soyadını değiştirmede. Bu yüzden annemin kızlık soyadı hiç değişmedi.

Babam doğunca dul kalan annesi Anadolu 'da âdet olduğu üzere babamın amcası ile evlendirilir ve üç erkek ve bir kız kardeşi olur. Kardeşi Mehmet köpek yüzünden çıkan husumet neticesi pusu kurularak öldürülür. Katil yakalanır ve hapse atılır. Yıllar geçer. Babam noterlik yaparken, Emirdağlı bir genç ziyaretine gelir ve iş aradığını söyler. Biraz konuşunca babam onun kardeşini öldüren kişinin oğlu olduğunu anlar; ama renk vermez. Gence iş bulunması için tavassut eder. Babam işte böyle bir insandı. Çocukluğunda çektiği sıkıntıları hiç unutmaz ve okumak için yaptığı mücadeleleri gururla anlatırdı. Övünmeyi, böbürlenmeyi sevmezdi. Elini bile öptürmezdi. Son derece nazik ve kibardı. Ağzından bırakın küfrü, tek bir kötü söz dahi duyan olmamıştır. Kimsenin aleyhinde konuşmazdı. Dedikoduyu sevmezdi. Başkalarının başarısı onun çok mutlu ederdi.

1956'dan sonra Osman Bölükbaşı'nın partisi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CMKP)'nin Eskişehir İl Başkanlığını yapmıştı. O yıllarda Bölükbaşı'nın en az iki kez bizim evde yattığını hatırlıyorum. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Kurucu Meclise her ilden temsilci istendiğinde bizim evde sabahlara kadar bir toplantıda arkadaşlarının babamı Ankara'ya gitmeye razı edemediklerini, bu ısrarlarını babamın "Asker bu işi sevdi. Artık bu ülkede siyaset yapmam" diye kibarca reddettiği dün gibi hatırımda. Bu nedenle merhum Seyfi Öztürk gitmiş ve yıllarca milletvekili ve bakan olarak ülkeye hizmet etmişti. Babamı, Afyon Lisesi'nde üç yıl sınıf arkadaşı olan 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel bile siyasete tekrar girmeye ikna edemedi. Kendisiyle olan dostluğu vefatına kadar sürdü. 19 Temmuz

günü Süleyman Bey beni arayarak arkadaşını kaybetmekten dolayı üzüntülerini ve aileye taziyet dileklerini ilettiler.

Eskişehir'e bir üniversite kazandırmak amacıyla Prof. Dr. Orhan Oğuz tarafından kurulan Anadolu Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Derneği'nin kurucularındandı. Osmangazi Üniversitesinin de ilk ilanı verilirken ilan parasını Akif Kutlu ile birlikte ceplerinden karşıladıklarını da yeni öğrendim. Yaşamı boyunca çevresine ışık saçtı, bundan sonra hatırasıyla nur saçmayı sürdürecektir.

18 Temmuz, Pazartesi günü 7. gün duasının okunduğu gece bizimle aile, komşular ve dostlar babamın denize son girdiği sahilden denize 130 tane yanan mum saldı. Yavaş yavaş uzaklaşan yüzen mumların koyda yarattığı olağanüstü görüntü saatlerce sürdü ve herkesin onu bir kez daha anmasına vesile oldu.

Kaybolmasından tam bir hafta sonra denize girdiği yerde torunu Deniz, suyun içinde dedesinin tespini buldu. Bir haftadır onlarca kişinin denize girdiği yerde dedesinin tespini bulmak bir torununa nasip olmuştu.

16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde oğullarım M. Emre ve Bora ABD'den gelip İstanbul'a indiklerini haber verdikleri anda babamın naaşının karşı sahilde bulunduğunu öğrendik. Babamın aziz naaşını Denizkent'ten getirdikten sonra, Ocaklar beldesinin mezarlığına defnettik. Nur içinde yatsın.

Değerli hemşehrimiz, Pörnekli Avukat Kadir Öztürk Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileriz.

Hemşehrimiz emekli Havacı Albay Mehmet Köksal Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Yakınlarına baş sağlığı dileriz.